

Programma

verwelkoming

De heer Dirk de Kort, burgemeester

feestrede

Gastspreker Prof. Dr. Ir. Bart De Moor

gevolgd door

RAYMONDELING
Optreden van KTUNA

De Vlaamse Leeuw

Drink aangeboden door het gemeentebestuur



**Feestzitting ter gelegenheid van
11 Juli 2009**

**Auditorium
Cultuurcentrum Brasschaat**



**Organisatie
Gemeentebestuur Brasschaat**



Raymondeling

Uitgesproken Vlaamse Blues.

Kruna pakt in dit poëzieprogramma de woordkunst van Raymond van het Groenwoud aan. De formule is dezelfde zoals die met succes werd toegepast op het oeuvre van Jacques Brel en Bram Vermeulen. Dat resulteerde in twee pakkende shows die ook reeds op 11 juli vieringen in Brasschaat te bewonderen waren. Het concept is eenvoudig. Hier en daar wordt de tekst van de muziek gescheiden en voorgedragen als poëzie. Dit levert verrassende interpretaties op. De teksten, bevrijd van het dwingende ritme van een song, krijgen de kans om op een andere manier gebracht te worden. Het geheel wordt afgewisseld met liedjes waarvan de muziek wel behouden bleef. Samen zorgt dit voor een sprankelende en gevarieerde voorstelling. Soms cynisch, tikje brutaal, vaak grappig en altijd gevoelig.

Slotmanifestatie – Brasschaat feest

Op het podium naast het Kasteel van Brasschaat, Gemeentepark 5.

Optredens, feestmarkt, kinderanimatie, ballonvaarten en vuurwerk.

Om 17u: Kapitein Winokio, optreden voor kinderen

Vanaf 19u (tot 21u): Ballonvaarten

Van 19.30u tot 21u: Aliaz

Om 21.45u tot 23u: Hautekiet & de Leeuw

Om 23u: Vuurwerk

Tussen 18u en 24u: Feestmarkt met hapjes en drankjes

Toegang gratis

De Vlaamse Leeuw

Gedicht door de toneelschrijver Hippoliet J. van Peene (1811 – 1864)
Gecomponeerd door Karel van Mity' (1823 – 1889)

Zij zullen hem niet temmen,
de fere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met
kluisters en geschreeuw.

Zij zullen hem niet temmen,
zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen,
zolang hij tanden heeft.

Zij zullen hem niet temmen,
zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen,
zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden, geen
tronen blijven staan:

De legerbenden sneven, een volk
zal nooit vergaan.

De vijand trekt te velde,
omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede, de
Vlaamse Leeuw is daar.

Zij zullen hem niet temmen,
zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen,
zolang hij tanden heeft.